

8-10 jaar



Gesprek: Wat zouden de kinderen tegen mevrouw Lichtschijn willen zeggen? Hoe denken ze dat zij zal reageren? (Misschien bedenken ze bijvoorbeeld dat mevrouw Lichtschijn verlegen is of onzeker.) En wat zouden de kinderen daar dan weer op antwoorden?

Bespreek ook de Bijbeltekst over de lamp die niet onder een korenmaat (= emmer) gezet wordt. Wat heeft dat met het verhaal te maken?



Spel: Wat laat jij van jezelf zien? Laat de kinderen om de beurt over een 'rode loper' gaan. Aan het eind van de loper mogen ze iets over zichzelf vertellen waar ze trots op zijn. Bijvoorbeeld iets dat ze goed kunnen, iets aardigs dat ze gedaan of gezegd hebben of iets heel leuks dat ze hebben meegemaakt.



Creatief: Wat kunnen de kinderen voor anderen betekenen? (Bijvoorbeeld: iemand ergens mee helpen, iets aardigs tegen iemand zeggen, leuke grapjes maken, enz.) Laat alle kinderen een ding op een briefje schrijven dat zij voor een ander kunnen doen. Alle briefjes worden bij elkaar op de grond gelegd. Vertel daarna: we kunnen twee dingen doen. Als we de doos/emmer over de briefjes heen zetten, weten we zeker dat ze niet wegwaaien. Maar dan kan ook niemand meer zien wat wij allemaal kunnen. Daarom kunnen we beter iets anders doen: we plakken alle briefjes aan de buitenkant van de doos. Zo kan iedereen zien wat wij kunnen!
Neem de beplakte doos mee terug de kerk in en zet hem vooraan. De lantaarn van de kindernevendienst kan boven op de doos komen te staan.

11-12 jaar

Zie 8-10 jaar.

Vertelling 8-12 jaar

Bij de Bijbelteksten van deze zondag zijn vrije vertellingen gemaakt waarin iets van de betekenis van de teksten naar voren komt.

Helper op de hei

Ver weg,
in een klein hutje
op de stille hei,
woont mevrouw Lichtschijn.
Mevrouw Lichtschijn is geweldig, maar dat weet nog bijna niemand.

Ze is misschien wel de beste van de hele wereld in het troosten van mensen die verdrietig zijn. Het is zo bijzonder: door wat ze zegt en door hoe ze zwijgt. Door wat ze doet en wat ze laat, voelt iedereen die droevig is zich meteen een heel stuk beter. Tenminste... dat zóu denk ik gebeuren, als mevrouw Lichtschijn echt iemand zou troosten. Maar dat gebeurt nooit, want mevrouw Lichtschijn zit in haar hutje en de verdrietige mensen zijn overal behalve daar. Wat mevrouw Lichtschijn ook heel goed kan, is zorgen voor zieke mensen. Als je haar kruidenbouillon alleen al ruikt, voel je je beter. Maar helaas: er komt eigenlijk nooit een zieke in het hutje op de hei, zodat mevrouw Lichtschijn de bouillon dan maar zelf opdrinkt. Iets anders waar mevrouw Lichtschijn echt in uitblinkt, is het vertellen van grappen. Je zou onder de tafel liggen van plezier als je ze zou horen, en de rest van je leven zou je met een glimlach rondlopen omdat het zo leuk was. Maar je raadt het al: er is bijna nooit iemand die naar de grappen van mevrouw Lichtschijn komt luisteren. Jij bent nu een van de weinige mensen die weten wat mevrouw Lichtschijn kan. Misschien ga je binnenkort weleens langs in dat kleine hutje op de stille hei. Wat zou je dan tegen haar zeggen?

Mattijs Weegeenaar



Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Je zet geen lamp aan om hem vervolgens onder een emmer weg te zetten. Zo moet ook jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' (Matteüs 5:16)